

# BOKCIRKELTIPS



GENKI KAWAMURA

## Om alla katter i världen försvann

Berättaren lever ensam med sin katt och var helt oförberedd på doktors diagnos – han har bara ett par månader kvar att leva. Då dyker djävulen upp med ett erbjudande: i utbyte mot att en av alla saker i världen försvinner får han en extra dag att leva.

### DISKUSSIONSFRÅGOR

1. Om du liksom huvudpersonen i boken fick möjlighet att leva en dag till om du plockade bort något betydelsefullt från världen – skulle du tacka ja? Vad skulle få dig att tacka nej?
2. I boken försvinner telefoner, filmer och klockor från världen. När klockorna försvinner följer ett resonemang om varför människan har uppfunnit klockan. "Människan har bemödat sig med att sätta upp regler som begränsar våra liv, som rutar in våra liv i timmar, dagar och år. Och sedan har vi uppfunnit klockor så att tiden kan styra ännu noggrannare över oss. ... För med frihet kommer osäkerhet, otrygghet och oro." Håller du med författaren i resonemanget eller har du någon annan teori om varför människan uppfunnit klockan?
3. Minnen tar stor plats i berättelsen och leder vår huvudperson till olika insikter. Vilket av de minnen som beskrivs gjorde störst intryck på dig?
4. Relationen mellan far och son är komplicerad och efter mammans död upphör den helt. Om du försöker sätta dig in i hur pappan reagerade – varför tror du att han fortsatte att reparera klockan i stället för att besöka mamman på sjukhuset?
5. Har du fått med dig något ur boken som kan få dig att omvärdera hur du lever och prioriterar ditt liv idag?

ATT ÄTA



*Sushi.*

ATT LYSSNA PÅ



*Filmmusiken från en favoritfilm.*



AKADEMIBOKHANDELN