

BOKCIRKELTIPS



SILVIA AVALLONE **Där livet är fullkomligt**

Sjuttonåriga Adele blir gravid med den småkriminelle pojkvännen Manuel. Ska hon ge barnet, och sig själv, en möjlighet att komma bort från förorten, till ett bättre liv?

DISKUSSIONSFRÅGOR

1. I både *Stål* och *Där livet är fullkomligt* skildrar Silvia Avallone ett Italien bortom schablonbilden av landet. Hur upplever ni livet för den italienska arbetarklassen, som det skildras i Avallones böcker, och skiljer det sig från Sverige?
2. Adele brottas med frågan om huruvida hon ska behålla sitt barn eller lämna bort det för adoption. Vilka argument ser ni själva väger tyngst?
3. Fabio och Dora befinner sig i en annan fas av livet, hur ser ni på deras möjligheter till ett liv tillsammans i framtiden?
4. I boken möter vi en ganska mörk syn på kvinnors liv i Italien. Hur skulle ni säga att italienska kvinnors liv skiljer sig från svenska kvinnors?
5. Livet för de unga i Italien är tufft idag med hög arbetslöshet och svaga framtidsutsikter och möjligheter – hur upplever du att detta beskrivs i boken? Känns det som man får en bild av hur livet är i dagens Italien?
6. Avallone skildrar många olika människor i sina berättelser. De som kämpar, de som skulle kunna ha en annan framtid men fastnat där de är men också de som dras till kriminalitet eller dåliga val. Tycker du att man som läsare känner för dem eller får förståelse för dem oavsett livsval? Vilken/vilka karaktärer kom du närmast eller väckte mest känslor?

ATT ÄTA



Pizza! Laga själv, läs Pizza Napoletana för bästa resultat. Barberaviner som Borgogno Barbera d'Alba Superiore eller Piemonte Barbera passar utmärkt till pizza. Pasta al forno, lasagne eller tortellini.

ATT LYSSNA PÅ



Italiensk rap, t ex Marracash och Fabri Fibra, Laura Pausini eller spellistan Estate Italiana på Spotify.

